

## SCHEDVIN

Lördagen den 12 augusti 2006 samlades drygt 50 medlemmar i Schwedvinska ättens släktförening på Riddarhuset.

Det var ett trefaldigt jubileum; det var 250 år sedan vår anfader Daniel adlades, 50 år sedan släktföreningen bildades och tio år sedan föreningen »återuppväcktes» 1996.

Dagen inleddes med en visning av Riddarhuset med dess utomordentlige intendent Anders Lindström som ciceron. Hans presentation var saklig, spirituellt, humoristisk och fångslande.

Vid släktmötet i Riddarhussalen valdes Jan von Schedvin till ny ordförande. Besluts att nästa släktmöte skulle äga rum i Åmål 2008, med bl.a. en utflykt till von Echstedtska gården i Kila.

Till mötet förelåg en jubileumsutgåva av *Schedvinkronikan* som är ett resultat av ett mångårigt samarbete mellan Anders Behn, Gösta Josefson och Jan von Schedvin och baserat på ett livslångt forskningsarbete av nu bortgångne Mats Behn och hans hustru Greta.

Dagen avslutades med middag och samkväm i Lantmarskalkssalen. Anrättningarna serverades prompt och snabbt och smakade utmärkt. Middagen bjöd på många överraskningar. Under förrätten trädde vår anfader Daniel (med ordförande Jan i rollen) in i tidstyppisk klädsel medan Ann-Britt Larsson sjöng en egenhändigt skriven introduktionssång. Daniel berättade om vad som hände natten till den 21 juni 1756 och om sina vidare öden. Ett mycket uppskattat inslag. Därefter blev det sång- och musikunderhållning och stämningen var på topp.

Vi kan konstatera att detta släktmöte blev en stor succé – den anrika miljön, underhålningen och den goda maten bidrog till detta.

*Anders von Schedvin, f.d. ordförande*

## SPARRE

Torsdagen den 15 juni 2006 höll 38 medlemmar i Sparreättens släktförening årsmöte i Krakow. Det var inte första gången Sparrar besökte Polens gamla huvudstad. Rikskanslern Erik Sparre, som fått epitetet »den svenska juridikens fader» var där redan 1587 tillsammans med sin svåger Erik Brahe. Ge-



nom sin briljans och retoriska skicklighet bidrog han i hög grad till att Sigismund kom att väljas till Polens konung.

Även Eriks bror Johan Sparre vistades länge i Polen. Han var marskalk åt Sigismunds syster prinsessan Anna Vasa och Johans maka, Margareta Brahe, var under många år hovmästarinna åt Anna Vasa. Anna bodde mestadels på slottet Golub Dobrzyn nära Torun, som självfallet fick ett besök av gruppen.

Eriks och Johans gemåler, Ebba och Margareta Brahe, var systrar och båda blev änkor sedan hertig Karl låtit avrätta Johan 1599 i Kalmar och Erik ett år senare i Linköping. Under alla år i Polen hade Margareta med sig Johans huvud. Detta ligger numera sedan åttio år i en särskild liten kista ovanpå Margaretas kista i Brahekyrkan på Visingsö. Deras två barn Sigismund och Beata blev kvar i Polen. Beata spärrades in i ett kloster i Kulm. Hon fritogs av sin kusin Gustaf Sparre och Gabriel Posse, som hon senare gifte sig med. Gustaf, som var näst äldst av Eriks och Ebbas tretton barn, gifte sig med en dotter till Tycho Brahe. Sigismund Sparre dog troligen i Spanien medan de övriga ligger begravda i och i närheten av Gdansk. Släktföreningen lade ner kransar på gravarna till dessa släktingar som jordats i Polen för 500 år sedan.

Ett flertal kyrkor, borgar och andra historiska platser (och goda restauranger) besöktes under en intensiv och samtidigt mycket lyckad resa. Vi hade Polens bästa svensktalande guide med oss, Wojciech Lygaś, som bland annat översatt samtliga Peter Englund's böcker till polska.

Mottagandet från polsk sida var översvalande. I Gdansk ställde borgmästaren och ett antal universitetsprofessorer upp tillsammans med ett trettiotal ungdomar som studerade svenska vid universitetet. Tal och gåvor utväxlades.

I dag styr polackerna i sitt eget Polen, ett land som under århundraden sargats, delats och ockuperats. Det nuvarande stora intresset för vasatiden är därför inte bara en fråga om nostalgi, det är även ett led i polackernas strävan att hitta sin polska identitet.

*Per Sparre, ordförande*



## TOLL

Ätten Tolls släktförening hade sitt senaste allmänna släktmöte, med cirka 40 deltagare (varav sju från Tyskland), i Skåne den 14-15 maj 2005. Släktmötesförhandlingar hölls på Krapperups borg som beredvilligt ställt den stora slottssalen till förfogande. Professor Christopher Toll föreläste om fältmarskalken Tolls bibliotek som finns på Krapperup, samt om släktskapsrelationerna mellan familjerna Gyllenstierna och Toll. En guidad visning av slottet genomfördes av Margareta Ramsay, intendent hos Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.

Professor Christopher Toll avgick som ordförande efter mer än 20 år i rollen och till hans efterträdare valdes civilekonom Mats Toll.

Gemensam släktmiddag med efterföljande dans avhölls i Höganäs.

På söndagen gjordes en mycket uppskattad exkursion till Kullaberg med vandring utefter klipporna nedanför fyren. Vädret var utmärkt och såväl ung som gammal kunde njuta av utsikten över sundet.

Släktmötet avslutades med en gemensam lunch på hotell Kullaberg i Mölle.

*Mats Toll, ordförande*

## UGGLA

Adliga ätten Uggla nr 100 och friherrliga ätten Uggla nr 69 avhöll traditionsenligt släktmöte på Riddarhuset den 29 oktober 2005. Vid mötet orienterades bland annat om utdelade bidrag, släktföreningens hemsida och den nya ungdomsverksamheten. Advokaten Nils Uggla omvaldes till ordförande och som nya ledamöter invaldes friherre Evald Uggla och herr Carl Uggla (son till Jan B:son). Vidare beslöts om avgiftsfrihet för nästkommande period.

Vid den efterföljande middagen med dans samlades 122 festsugna deltagare vilket var rekord. Läs mer och se bilder från det lyckade släktmötet på släktföreningens hemsida. Nästa släktmöte äger rum sista helgen i oktober 2008. Följ med vad som händer i slakten och delta i debatten genom [www.uggla.info](http://www.uggla.info)

*Peder Uggla, sekreterare*

